

ACTIVITEITENKRANT

Maart 2011
vostert.be

www.kaj-

Er was eens een jongen die de gewoonte had nergens zijn neus in te steken. Dat kwam door zijn opvoeding. Toen hij klein was vroeg zijn moeder hem steeds hetzelfde gedichtje voor te dragen. Dit was zo op familiefeestjes, bij bezoek aan vrienden en ook als mensen op bezoek kwamen. Telkens klonk het toen: Mijn neusje.

Mijn neusje gebruiken
om bloemekens te ruiken.

Dat mag ik wel doen.

Maar als de grote mensen spreken.

Daar mijn neusje tussen steken.

Dat heeft geen fatsoen.

De jongen kende het gedichtje nog steeds. Toch was er een ding dat hij niet laten kon: wanneer hij een boek zag, zat hij er met zijn neus in. Zelfs tot vervelens toe. Niet iedereen had dit graag. Sommigen zegden dit zomaar langs hun neus weg, maar anderen wreven het hem zonder omhaal onder de neus. Deze laatsten kon de jongen moeilijk luchten en durfden zelfs in zijn bijzijn agressief de neus ophalen.

In het diepste van zijn hart voelde hij echter dat zijn manier van doen niet gelukkig was en ook geen andere mensen gelukkig maakte. Menig diep geluk ging daarom aan zijn neus voorbij. Hij hield dit echter voor zichzelf en zorgde ervoor zijn neus niet voorbij te praten. Dat was te gevaarlijk. Hij wilde zich figuurlijk niet de neus schenden, want wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, wist hij. Daarvoor was hij bang. Hij hoorde immers graag zeggen dat hij voor de meeste dingen een fijne neus had.

Maar op een keer gebeurde het toch.

Toevallig bij iemand van kaj. Deze Kajotter, die steeds verder keek dan zijn neus lang was, haakte onmiddellijk in. "Ik heb een oplossing voor jouw probleem" zei hij. Toen vergat de jongen zijn neus voor korte tijd en werd een en al oor. "Wat je moet doen, is bij kaj komen en de handen uit de mouwen steken. Op die manier val je zeker met je neus in de boter, want je kunt om kinderen en jongeren te helpen, naar hartelust je neus in 1000-en één activiteiten steken".



Toen de jongen dit hoorde, stond hij verbaasd op zijn neus te kijken. Dit is nu echter reeds een tijdje geleden, want tot op de dag van vandaag leeft de jongen zeer gelukkig en zegt tot ieder die het horen wil, dat kajotter zijn, voor hem "het neusje van de zalm" is.

Etienne

Activiteiten

Vrijdag 04 maart, 19.30

Filmavond - lokaal

Projectiescherm en beamer staan paraat. Daarbij een aantal films waaruit je top 3 en een winnaar kan kiezen... en het beloofd weerom een gezellig filmavondje te worden.

Vrijdag 11 maart, 19.30

Stellingenavond

Geen bouwwerken waar je gek van wordt, maar een stelling die je tot discussiëren uitnodigt: ben je voor of tegen, waarom valt het gat uit de ozonlaag niet naar beneden of: als zwemmen zo gezond is, waarom zijn walvissen dan zo dik...

Maar onze stellingen zijn pittiger dan deze, dus scherp je geest voor jouw dilemma.

Vrijdag 18 maart, 19.30

Activiteit voor grote bengels

Met wat aanpassingen links en rechts, een beetje plooiën of in een ander vaatje gieten, voeg daarbij enkele zuurtjes en kruiden en je krijgt een mix van grote bengels activiteiten. Leef je uit vanavond...

Vrijdag 25 maart, 19.00 uur

Zwemmen

In Maaseik is onlangs een nieuw zwembad geopend en vanavond willen we dit met een bezoekje op zijn kajotteriaans alle eer aandoen.

Vergeet je zwemspullen niet mee te brengen. Vergeet ook niet om 3,50 euro mee te brengen en het Aquadroom van Maaseik ligt vanavond helemaal aan je voeten.

Een betere wereld...

Zit ook in jouw vingers.

De verjaardag(en) van deze maand:

Essers Stefan 03.03

Vrancken Stef 09.03

Schouteden Rod 24.03

Van harte gefeliciteerd

(B)engels...

Samenstelling leidersploeg

Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26 - 089 473900
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 - 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21 - 089 865791
Fiten Bart, Watertorenstraat 2 - 089 463389
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439
Meysen Cliff, Kipdorpstraat 14 A - 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315

Proost:

Clijsters René, Vaestraat 10 - 089 463450

Noteer alvast de volgende zondagen op je prikbord:

Zondag 13 maart en zondag 27 maart.

Laat je verrassen en zoals steeds: zorg voor aangepaste ravotterskledij.
Aanvang telkens om 14.00 uur. Einde omstreeks 16.00 uur.

Noteer ook reeds:

Op 22, 23, 24 april gaan we met onze (B)engels op kamp in Neerpelt.

We verblijven dan in een schitterend ingerichte kampeerboerderij met alle comfort, ideaal ingericht voor kleine groepen. Ons verblijf ligt naast het 600 ha grote natuurreservaat Hageven.

De Dommelvallei, zo heet ons kampverblijf, is gelegen in de Tussenstraat 6 te Neerpelt.

Enkele foto's van ons verblijf kan je bekijken op onze website. De komende week krijgen onze (B)engels een inschrijfstrookje om deel te nemen aan ons kamp.

Maar: opgelet... Ons kampverblijf biedt ruimte voor 20 deelnemers. De volgorde van inschrijven is bepalend voor wie er allemaal meekan.

Als deelname in de kosten vragen we een bijdrage van 30 euro voor het eerste lid van het gezin, het tweede en elk volgende lid van het gezin betaalt 20 euro.

Vospop Prepared



Jong pop- en rock talent een podium aanbieden: dat is wat we doen met Prepared.

Prepared wordt georganiseerd in ons kaj-lokaal op:

20 mei en 16 september

Inschrijven voor Prepared kan vanaf nu op onze website.

www.vospop.be

Pinksterfeesten



33 jaar Pinksterfeesten op de Vostert.

Op 10, 11 en 12 juni 2011

Plaats: achter de parochiekerk Vostert en de jeugdlokalen kaj-vostert

Info: website: www.pinksterfeesten.be

Aardig om weten:

Bij jouw ziekenfonds kan je, op eenvoudig verzoek, een attest bekomen.

Laat dit attest door je ouders invullen en breng het mee naar de eerstvolgende activiteit. Wij zorgen dan voor een stempel en handtekening. Met dit attest wordt je lidgeld volledig terug betaald. Niet vergeten!