

ACTIVITEITENKRANT

juni 2012

www.kaj-vostert.be



Geef je mij wat?

Wat zal de dag van vandaag mij brengen? Een steeds wederkerende vraag, elke morgen opnieuw. Het zou kunnen, dat ik netjes en keurig de ganse dag ingedeeld heb en dat ik uur na uur weet wat ik zal trachten te

doen. Inderdaad, maar die planning is slechts een kader, waarin het schilderij van de dag moet komen.

En hoe zal dat schilderij eruit zien? Helder van kleuren of duister en triestig? Van wie hangt het af? Van wie schildert natuurlijk. Maar dat ben ik niet alleen. Neen, iedere mens waarmee ik het vandaag te doen heb, schildert mee, voegt er een kleurtje bij...

Je kan zeggen dat elke dag wat anders zal worden, want telkens opnieuw ontmoet je andere mensen. Dat is zeker... en toch zijn er ook heel wat bij die je telkens weer ontmoet: op het werk bv., je chef of collega's. En thuis je familie, vrienden... bovendien, niemand van ons leeft zonder iemand die in mindere of meerdere mate boven ons staat, die ons beveelt en leidt. En het zijn vooral dié mensen die niet altijd zachte kleuren aanbrenge op het schilderij van de dag. Het is soms heel lastig, om te gaan met meerderen. Ze hebben hun goede kanten, maar ze hebben toch ook heel wat gebreken, zwaktes en grillen. En hoe kan ik daar in godsnaam mee klaar komen? Het antwoord is vrij eenvoudig: met geven en nemen, met ontvangen en delen.

Wat wij zeker niet mogen vergeten is, dat onze meerderen ook mensen zijn. Dus niet almachtig. Want hoewel wij hun opdrachten uitvoeren, toch zijn er een heleboel domeinen in onze diepste ik, waar ze niet kunnen binnendringen. Zo hebben wij heel wat rechten waar niemand aan kan raken. En zij hebben ook hun eigen zorgen en kommer. Ook zij moeten geholpen en geleid worden. Wij blijven allebei mensen die soms bedrukt en eenzaam zijn. En wie bedrukt en eenzaam is zou ontzettend blij zijn wanneer iemand hem dan iets zou geven, iets zou meedelen. Langs een woordje, een gebaar, een gesprek. Weet dat het nooit MIJN voorrecht is, iets te krijgen. Ik ben er eveneens om te delen.

Etienne.

**Je wordt niet bemind
omdat je goed bent.
Je bent goed...
omdat je bemind wordt.**

Activiteiten

Vrijdag 01 juni 19.30 uur

Gezelschapsspelen

Gezellig spelen en spelen in gezelschap. Zetten we een puntje op je neus of krijg je rode oortjes, wat betekent winnen nu voor mij of is het spelen van het spel van grotere waarde. Toch fijn om naar uit te kijken.

Vrijdag 08 juni, 19.30 uur

Strafvoetbal

Ook voor meisjes... de voetbalspelregels worden vandaag naar de prullenmand verwezen. We hebben eigen regels ontworpen. Regels die inzet vragen, maar ook teamgeest, samenwerken en jezelf geven en daarvoor een beloning... of strafpunten opleveren...

Vrijdag 15 juni 19.30 uur

Vrijdag 22 juni, 19.30 uur

Open lokaal.

Examentijd... dat is voor sommigen een beetje stress en voor anderen... een beetje minder stress.

Geen activiteit vandaag. Maar we zetten de deuren van ons lokaal wel voor je open, voor een gezellige babbel, om je frustratie af te reageren, om elkaar te ontmoeten of om jouw stresserende ervaringen van de week even een klankbord te geven.

Vrijdag 29 juni, 19.30

Fietsmuntjestocht

Vanavond plannen we een fietstochtje naar wie weet waarheen. De kop of munt van een cent zal de richting bepalen. Breng ook een héél klein beetje zakgeld mee, niet teveel, maar genoeg om tijdens ons tochtje ergens even te terrassen.

(B)engels

Zondag 03 juni, 14.00 uur

Fiets meebrengen. We plannen een leuk fietstochtje naar Wijshagen waar we ons gaan uitleven op de fit-o-meter in het Wijshagerbos. Sportieve kledij gewenst.

Zondag 17 juni, 14.00 uur

Fiets meebrengen!

We hebben een keimooie fotozoektocht uitgewerkt in het centrum van Bree. Breng dus je fiets mee, zodat we onze tijd in het Breese centrum maximaal kunnen benutten

In mei zijn we enkele Kajotters vergeten te vermelden in onze verjaardagskalender. Onze excuses daarvoor:

06 mei: Yannick Jansen 15 mei: Cas Goossens
11 mei: Bart Verbeek 26 mei: Kim Agten

Van harte gefeliciteerd!

verjaardag(en) van deze maand:

01 juni Droushoudt Lindsey
12 juni Deckers Seppe
23 juni Driesen Lien

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Op kamp met de kaj naar Mirwart.

We hebben al verschillen kampvoorbereidingsvergaderingen achter de rug en dat betekent dat ons kampprogramma stilaan vorm begint te krijgen. Met een aantal leiders hebben we vorige week de kampplaats en omgeving nog eens bezocht en, ja hoor: het wordt een geweldig kamp. Houd onze website in de gaten: de komende week zullen we hier een aantal foto's van de kampplaats publiceren.

Het riviertje Lhomme stroomt langs onze kampplaats en staat gegarandeerd borg voor veel waterpret: We verzoeken je met aandrang om een paar oude afgedankte al- dan niet kapotte schoenen te bewaren voor onze rivierentocht en andere waterpretpartijen!

Tijdens onze laatste leidersvergadering hebben we vernomen dat onze kookmoeder door omstandigheden niet kan meegaan. Indien een ouderpaar, of vriendinnenpaar zich geroepen voelt om gedurende een week voor onze (B)engels en konsoorten te koken, gelieve ons dan te informeren. Er kunnen maximaal twee koks mee. Gevraagd: mensen met een groot hart, een open karakter, hulpvaardig, houden van lekker eten (dat vinden wij ook lekker), soms hard zijn maar altijd rechtvaardig en bereid zijn om onder bescheiden omstandigheden een week te vertoeven tussen een grote bende uitgelaten kinderen en jongeren.

Beloning: betaling gebeurt contant, elke dag opnieuw met een zoentje en een schouderklopje, een dankjewel en een Wauw- gevoel. Bovendien ontvang je veel liefde en iedere dag stralende kindergen die je lachend aankijken. Dit alles is in geld niet uit te drukken... maar je krijgt het wel!

Indien u interesse heeft, solliciteer dan voor dit goede doel!

Dat kan door ons een mailtje te sturen op: leiding@kajvostert.be

Op onze eerstvolgende leidersvergadering zullen we alle kandidaturen bespreken. Op het einde van deze maand wordt u verwittigd over uw deelname. Meer info: bel even met Etienne (089 462971). Hij vertelt je alles wat je wil weten.

Onze kampdata:

KAJ (+12) vertrek op kamp op vrijdag 3 augustus.

Terugkomst op zondag 12 augustus = 10 dagen

B)engels: vertrek op kamp op zondag 5 augustus.

Terugkomst op zaterdag 11 augustus = 7 dagen

Begin juli krijgt iedereen van ons een kampboekje boordevol nuttige tips en wetenswaardigheden over ons kampverblijf en omgeving. Zodoende kan iedere deelnemer zich maximaal voorbereiden op 7 of 10 dagen van dolle pret en ongerept plezier.

Om te noteren: op zaterdag 11 augustus is er een bezoekdag voor ouders en naaste familie.

De kostprijs voor dit kamp:

1 lid kaj = 210€

2 leden kaj = 370€

1 lid bengels = 150€

1 lid kaj + 1 lid bengels = 310 €

2 leden bengels = 250 €

3 leden bengels of meer = 115€ p.p

Deze prijs is all in: vervoer, verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz. De bijdrage voor het kamp dient gestort te worden op ons rekening nr.BE78 8333 0797 7286; kampeerkas kaj- Vostert, met vermelding van: Naam, Voornaam; kamp 2012. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 15 juli in ons bezit te zijn.

Noteer nu reeds in je agenda:

Zaterdag 14 juli:

V o s p o p u n p l u g g e d

Vanaf 15.00 zetten we de deuren open van het festivalterrein aan ons lokaal.

Onze leiding beschikt over kortingskaarten: vraag er naar!

Zondag 22 juli:

Fiets- dagtocht

Voor iedereen: Fietszoektocht. Vertrek aan het lokaal om 13.00 uur, terugkomst omstreeks 18.00 uur. Lunchpakket meebrengen.

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 - 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21 - 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A - 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10 - 089 463450